

## Orde van dienst, zondag 7 november 2021 (Heilig avondmaal)

Welkom, stilte

Openingslied: 218 Dank u voor deze nieuwe morgen (samenzang)

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

lied 67 1,3

Inleiding op de dienst en toelichting op de schikking

Lezing: Marcus 4: 26-34

Overweging

Orgelspel

Lied 981

Nodiging & tafelgebed

breken en delen

Muziek (Huub Oosterhuis: de Tafel der armen).

<https://www.youtube.com/watch?v=sw82LUsAW7Q> *Graag de tekst erbij in beeld brengen*

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal HEN naar gerechtigheid doen verlangen

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen  
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

*Edwin/Aad, hoe gaan we dit in beeld brengen?*

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

mededelingen, collecteaankondiging

slotlied 704 Dank, dank nu allen God (Samenzang)

Zegen