

Laatste Zondag van het kerkelijk jaar 21 November 2021

Welkom door de ouderling, Voorbereiding in stilte

Heer herinner u de namen (Nederland zingt 6/1/21)

Bemoediging en groet)

Gedicht Ik noem jouw naam

Als ik denk
Dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap
Droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef
Beleef ik jouw naam
In mijn verdriet
Betaan ik jouw naam
Uit machteloosheid
Schreeuw ik jouw naam

Soms, heel alleen
Verwerk ik jouw naam
Met al mijn liefde
Koester ik jouw naam
Hier dichtbij me
Voel ik jouw naam
In deze saamhorigheid
Vertel ik jouw naam
Opdat je zult weten
Dat ik je niet zal vergeten

Zacht noem ik jouw naam...

Leonita Gerssen

Gebed (Lied 199 gesproken)

Gedachtenis

Zingen: lied 598 Als alles duister is

Nel Sopacua

Mas Mannee

Jan Kadijk

Jannie Ijska- Odie

Meint Wind

Jenny Valk- van Pijkeren

Dolf Beerning

Tonnie Brouwer- Wielheesen

Tanja Bastiaanse- Post

Nel Ririmasse- Watratan

lied 598 Als alles duister is

Arie Rietveld

Woutje Gerritsen- Teunissen

Emke Bruggenwirth- Jaarsveld

Bernard Janssen

Emiel Prins

Jan van Beuzekom

Tjitske van Muilekom- Visser

Wigertje Loe- Ekkelenkamp

Wim Boonekamp

Marianne Polman- Müller

lied 598 Als alles duister is

Ernest Sparenburg

Aaltje Willemsen- Voskuil

Petrus Gerards

Rein Lemstra

Theo Hermans

Henk Pater

Leni Dellepoort

Jochum van der Zaag

Annie Goedhart-Willems

Willem Ravenhorst

lied 598 Als alles duister is

Wij staan stil bij ons persoonlijke gemis

Wij staan stil bij wie overlijden zonder dat iemand oog voor hen heeft.

Lied 91 a

Gebed

lezing: prediker 3:1-8

overweging

muziek: God shall wipe away all Tears, Karl Jenkins

Gebeden, stilgebed, Onze Vader

Mededelingen en collectes

Zingen: Lied 827 1,2,4

Zegen

Zegen:

In ons hart en in ons huis de zegen van God
In ons komen en gaan de Vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht de liefde van God
Bij het einde, nieuw begin,
de armen van God om ons te ontvangen,
Thuis te brengen.
AMEN

De nabestaanden kunnen in de grote zaal van 'Ons Huis' de kruisjes met de namen van de overledenen afhalen

*Wilt u nog eens napraten of reageren? Mail naar:
dsallejonkman@outlook.com*

Protestantse Gemeente Zevenaar

