

Goede Vrijdag 2022

OSB: God so loved the world (Chillcott)

Want Gods liefde voor de wereld was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan maar heeft eeuwig leven. God heeft zijn zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. (Joh 3:16 &17)

Inleiding op de dienst en openingsgebed

lied 852

Lezing Marcus 14: 32-52

lied 571 1,2,3

Lezing Marcus 14: 53-72

lied 561

Lezing Marcus 15: 1-15

lied 586

Lezing Marcus 15:16-26

OSB: Ach Grösser König (J.S.Bach)

O grote Koning, groot te allen tijde, hoe zou ik deze trouw ooit nog vermeederen? Geen mensenhart kan toch bedenken, wat U te schenken. Ik kan niet bevatten, waarmee ik uw ontferming kan vergelijken. Hoe zou ik uw liefdesdaden dan ooit kunnen terugbetalen?

Lezing Marcus 14: 32-52

-Stilte-

OSB: 'Bist du bei mir' (G.H.Stölzel)

Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde naar de dood en naar mijn rust. Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn als jouw lieve handen mijn trouwe ogen zouden sluiten.

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Lezing Marcus 15: 40-47

OSB: 'La ténèbre n'est point ténèbre' (Taizé)

Heel het duister is vol van luister door uw licht. De nacht is als de dag net zo helder