



Voorganger: ds. Jolande van Baardewijk

Thema: God stuurt ons, maar niet altijd erop uit.

**Wij voelen ons al oncomfortabel, als God wie we zouden moeten
opzoeken, naar ons toestuurt...**

VOORBEREIDING

- Inleidend orgelspel
- Aansteken kaars van verbondenheid met de mensen thuis
- Welkom door de ouderling van dienst
- Voorbereiding in stilte
- **Intochtslied 216 – “Dit is een morgen als ooit de eerste”**
- Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van God.
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw blijft in eeuwigheid
a: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v: Genade en vrede.....
a: AMEN
- Gebed om ontferming met aansluitend:
- **Glorialied: 103^e – “Bless the Lord”** (3x begeleid en 1x a capella)
- Kindermoment: Gods woorden om op je handen te tellen
- **Lied “Geprezen zij de Here”** (uit: Hemelhoog lied 581/Evang. Liedbundel lied 221/Opwekking lied 411) of **Luister-kinderlied: “Jacob krijgt de zegen mee”**

DIENST VAN HET WOORD

- Eerste lezing Genesis 32: 1 – 31
- **Lied na de 1^e Schriftlezing 146: 3 – “Heil wien Jakobs God wil bijstaan”**
- Tweede lezing Handelingen 1: 1 – 8
- Verkondiging
- **Luisterlied na de verkondiging – “De Vluchteling”** van Herman van Veen of **“Mag ik dan bij jou?”** van Vluchtelingenwerk Nederland

HET ANTWOORD

- Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader:
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Inzameling van de gaven

OP WEG

- **Slotlied 456: 1, 2 en 3: “Zegen ons Algoede”**
- Uitzending en zegen met gezongen amen
- Uitleidend orgelspel