

# Protestantse Gemeente Zevenaar



**Orde van dienst Ontmoetingskerk zondag 2 oktober 2022**

**Voorganger ds. Marissa van Meijl-Buitink**

**Thema: Kijk verder dan wat je ziet**

## **TOENADEREN**

- Inleidend orgelspel
- Aansteken kaars van verbondenheid met de mensen thuis
- Welkom door de ouderling van dienst
- Stil gebed
- **Aanvangslied 276: 1, 2 en 3 – “Zomaar een dak, boven wat hoofden”**
- Bemoediging en groet  
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Ene,  
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
Voorganger: die nu en altijd bij ons blijft.
  
- Voorganger: Eeuwige God, neem ons zoals wij zijn,  
ALLEN: MET ONZE HOOP EN ONZE ANGST.  
Voorganger: Neem ons op in uw liefde,  
ALLEN: MET HEEL ONS VERLEDEN EN ONZE TOEKOMST.  
Voorganger: Genade van Jezus Christus, liefde van God,  
ALLEN: WEES MET ONS ALLEN.  
ALLEN: AMEN.
- Gesprek met jong en ouder
- **Luister-kinderlied: “Wij danken de Heer” –**
- Kyriëgebed
- **Lied 23c: 1, 2, 4 en 5 – “Mijn God, mijn herder zorgt voor mij”**

## **HOREN**

- Gebed bij een open Bijbel
- Schriftlezing (NBV2021) Genesis 13: 2 – 18
- **Lied na de lezing 803: 1, 2 en 3 – “Uit oer is hij getogen”**
- Overweging
- Meditatief orgelspel
- **Lied 840: 1, 2 en 3 – “Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom”**
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Inzameling van de gaven

## **BIDDEN**

- Aangevraagde voorbeden
- Voorbeden en stil gebed

## DIENST VAN DE TAFEL

- **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God,  
die liefde is,  
begin en einde van al wat is,  
die niemand laat vallen.  
Ik geloof in Jezus,  
kind van mensen,  
Zoon van God,  
een en al liefde  
tot het uiterste toe.  
Hij wijst mij de weg  
trekt met mij mee.  
Ik geloof in de Geest  
die zoekt naar mensen  
die vertrouwen op God,  
die mensen verwarmt en inspireert,  
en aanzet tot liefde  
groter dan hun hart.  
Ik geloof in mensen  
die in Zijn Naam  
openlijk of in stilte  
doen wat gedaan moet worden,  
die samen kerk willen zijn  
in de geest van het evangelie.  
Ik geloof in het leven  
dat achter onze grenzen  
vrede en rust vindt bij God,  
die het draagt en zal voltooien.  
Want Gods liefde,  
Gods barmhartigheid en trouw  
zijn eindeloos groot.  
Amen.

- Tafelgebed deel 1
- **Sanctus: Lied 405: 4 – “Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig”**
- Tafelgebed deel 2
- **Afgesloten met het Onze Vader**
- **Lied “Dit is het brood voor onderweg”** (melodie: lied 654)
- Vredegroet
- Nodiging
- Dankgebed

## GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN

- **Slotlied “Vrede wens ik je toe”** (Iona, deel 2: lied 31)
- Wegzending en zegen
- Gezongen amen