

## **Orde van dienst zondag 23 oktober**

Openingslied: 712

bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Glorialied 274

Lezing 2 koningen 4: 8-37

Lied 647 1,3,4

Overweging

Muziek

Lied 657

Gebeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Collecte

lied 423

Zegen

**Jozua 4:19-5:1,10-12**

19. Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. 20. Jozua richtte daar de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 21. Hij zei tegen de Israëlieten: 'Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, 22. dan moet u hun het volgende vertellen: "Israël is de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23. Want de HEER, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. 24. Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.'"

5 1. Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaänieten bij de zee hoorden dat de HEER de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël hun om het hart en werden ze door wanhoop bevangen.

10. Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. 11. Al één dag na het pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. 12. Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän.

**Johannes 6:48-59** 48. Ik ben het brood dat leven geeft. 49. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.' 52. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: 'Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!' 53. Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. 55. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. 58. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.' 59. Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf.