

Conceptorde van dienst 20 november 2022

Koor OSB zingt:

Cantique de Jean Racine

Lofzang van Jean Racine

Woord van de Allerhoogste, ons enige verlangen,
O eeuwig licht van aarde, hemel en heelal,
In de vredige nacht komen wij met gezangen,
Goddelijke Heiland, richt uw oog op ons al.

Ontbrand in ons uw heilige vuur,
Dat heel de onderwereld wijkt voor uw woord,
Wek de smachtende ziel op 't juiste uur
Dat hij zich niet verslaapt en uw wet heeft gehoord.

O Christus wees uw trouwe volk gunstig gezind
Wij zijn hier vandaag bijeen om u te eren;
Ontvang ons gezang voor uw eeuwig bewind,
Dat het vol van uw gaven terug moge keren.

(vertaling Bavo Hopman)

Welkom, moment van stilte,

lied 601 1,3

bemoediging en groet

inleiding op gedachtenis en gebed (tekst is een bewerking van lied 201)

Koor OSB zingt 'Jesus le Christ, lumiere interieure'

Chatarina ter Wal	Tonnie Smit	Theodoor Boenink
Joke Terwisscha	Rik van Manen	Wim te Mebel
Janny Wijers	Thea Boenink	Dine de Ligt
Tjalling Boelman	Anneke Klugkist	Hilco van der Meulen
Karin Stokman	Truus Simon	Edwald Hilmar Braaf
Ria Stoffels	Wim Springvloet	Cornelis Frans Provoost
Annie Voogt	Mathilde van den Bosch	Trees Brands
Ge Folkeringa	Clazina Vis	Anneke Brugman
Absy van Ooijen	Ankie Fischer	Otto Corneles
Piet Scholtens	Greet Künne	

Koor OSB zingt 'Jesus le Christ, lumiere interieure'

3 extra kaarsen aansteken?

Allemaal zingen: 'Jezus u bent, het licht in ons leven...'
afsluitende woorden

Koor OSB zingt: lied 962 'Wat ik gewild heb'

Gebed

Lezing: Ruth 1

Lied 952

Overweging

Lied 2-15 (liefste lied van overzee, melodie Finlandia) 'Ga maar gerust'

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Afkondiging overlijden Wilma Kaper met lied 961

Dank en voorbede, stilgebed en Onze Vader

Mededeling en collecte

koor OSB: a Clare Benediction

Moge de Heer je genadig zijn en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn. Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen en dat Zijn geest niet van je wijkt. Als je slaapt, de engelen over je waken en als je ontwaakt Hij je vervult met zijn genade. Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven. Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.

Zending en zegen