

Protestantse Gemeente Zevenaar



Orde van dienst Ontmoetingskerk zondag 27 november 2022 – 1^e Advent

Voorganger ds. Obe Phillips

Thema: Grenzeloze liefde

VOORBEREIDING

- Inleidend orgelspel
- **Lied door de Ghana groep: Da n'ase (Dank God)**
- Aansteken kaars van verbondenheid met de mensen thuis
- Welkom door de ouderling van dienst
- Voorbereiding in stilte

De gemeente gaat staan

- **Intochtslied 751: 1, 2, 3, 4 en 5 – “De Heer verschijnt te middernacht”**

VOTUM EN ZEGEN GROET

- V: Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze Geest heeft licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede
G: Neem Gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid
... gebedsstilte ...
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
G: Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Amen.
- Groet
Genade en vrede
Van God onze Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuel.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

De gemeente gaat zitten

- **Lied: 885: 1 en 2 – “Groot is uw trouw , o Heer”**

DIENST VAN MEDELIJDEN

- Gebed
Wij bidden voor de armen, in de wereld, in ons eigen land,
die allerlei dingen ontberen die voor ons zo gewoon zijn,
die niet de kans krijgen om te werken aan een beter bestaan.
Mogen zij toch een betere toekomst tegemoet gaan,
omdat wij meer bereid zijn tot delen.
- **Lied 301 A, 1^e regel: Ky-ri-e e-le-i-son**
Wij bidden voor de velen die honger lijden, ondervoed zijn,
die daardoor geplaagd worden door allerlei ziektes,
voor alle ouders die niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen.
Mogen zij toch een betere toekomst tegemoet gaan
omdat wij meer zorg voor hen hebben.
Lied 301 A, 2^e regel: Chris-te e-le-i-son

Wij bidden voor de velen die groot verdriet te dragen hebben, die geen enkele vreugde meer kunnen vinden in hun leven, voor hen die zwaarmoedig of verbitterd zijn geworden. Mogen zij een betere toekomst tegemoet gaan omdat wij meer met hen meeleven.

Lied 301 A 3^e regel: Ky-ri-e e-le-i-son

God onze Vader, moge uw goedheid en liefde steeds meer zichtbaar en tastbaar worden in de wijze waarop wij omgaan met anderen, met name met de zwakken en gekwetsten. Amen

ADVENTSMOMENT

- Ontsteken van de adventskaars
- Uitleg symbolische bloemschikking
- **Stapellied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 – “Licht in onze ogen”**

DIENST VAN HET WOORD

- Inleidend woord door Ghana groep
Lied door Ghana groep: “Maye Komm Na Meshwe Onyame” (Volverwachting stel ik mijn vertrouwen op God)
- Gebed bij de opening van de Schrift
- Profetenlezing Jeremia 31: 18 – 25 (Naardensebijbel.nl)
- Evangelielezing Markus 8: 1 – 3 (Naardensebijbel.nl)
- **Lied na de lezingen 23 b: 1 – “De Heer is mijn Herder”**
- Overweging
- Meditatief orgelspel
- **Lied na de overweging 23 b: 2 – “De Heer is mijn Herder”**

DIENST VAN DANKBAARHEID

- Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Inzameling van de gaven

OP WEG

De gemeente gaat staan

- **Slotlied 440: 1, 3 en 4 – “Ga stillen in den lande”**
- Uitzending en Zegen met aansluitend gezogen amen
- Uitleidend orgelspel