

Toewijding en kleine stapjes vooruit.....

Toewijding

Allereerst de groetjes vanuit Diani! Inmiddels zitten we aan het eind van de zomer en heeft de hitte plaats gemaakt voor regen. Na een lange periode van warmte is de koelte van de regen en de wind erg welkom, hoewel het ook een aantal onderhoudspunten aan het licht heeft gebracht...

De verandering van seizoenen betekent dat de manier waarop het kindertehuis werkt ook verandert. Met de constante dreiging van onze 'winter' ziektes, zoals griep en malaria, komt het nog wel eens voor dat een aantal van de jongere kinderen naar het ziekenhuis moeten. Een van onze medewerkers gaat dan altijd met hen mee en blijft bij ze, totdat ze weer naar huis mogen.



In situaties als deze moeten medewerkers extra uren werken, omdat het ziekenhuis niet in de buurt ligt. Daarnaast moeten de taken van hun collega, die op dat moment in het ziekenhuis is bij een van de kinderen, overgenomen worden. Onze medewerkers doen dit altijd zonder te klagen, terwijl deze extra tijd betekent dat ze minder tijd hebben om met hun eigen familie door te brengen. Hiermee laten ze een enorme toewijding aan de kinderen van het kindertehuis zien en wij willen hen daarom ook graag via deze weg hiervoor bedanken.



In onze nieuwsbrief van augustus 2016, hebben we u verteld over ons project in de werkplaats. We zijn blij dat we u kunnen laten weten dat de afwerkingskamer en showroom bijna klaar zijn! Het werk is enigszins vertraagd door de vele regen, maar we verwachten dat de werkplaats volledig operationeel is in juli en hopelijk zullen de opdrachten dan binnenstromen.

Een ander inkomstgenererend project, dat een tijdje op 'non-actief' is gezet, is het kippenproject. We zijn blij dat we u kunnen vertellen dat dit project een enorme boost heeft gekregen van een koppel dat al eerder het kindertehuis ondersteund heeft, en dat de vrije-uitloop kippen terug zijn! Het zal nog een aantal maanden duren voordat deze kippen hun eerste eieren zullen leggen, maar er zijn al veel inwoners van Diani die uitkijken naar deze heerlijk eieren.



Kleine stapjes vooruit.....

Grace was het allereerste kind dat naar het kindertehuis kwam. Inmiddels is ze 22 jaar oud en heeft ze haar diploma gehaald voor 'management toerisme' aan Mombasa Technical Training Institute. Momenteel is ze werkzaam als stagiaire bij de prestigieuze Asnil Hotels Group, die drie luxueuze kampen en lodges in Tsavo, Samburu en Maasai Mara Game Reserve beheren.



De middelste leeftijdsgroep krijgt sinds korte tijd taekwando lessen en verrassend genoeg voelen ze zich als vissen in het water tijdens deze vechtsport! Kort geleden hebben ze hun eerste beoordeling gehad en alle kinderen hebben de gele band behaald. **Joy** deed het zelfs zo goed, dat ze ook de blauwe band heeft behaald!



De peuters in het kindertehuis laten ons altijd zien hoe snel de tijd gaat;

Hamza, wiens ouders in de gevangenis zitten, is inmiddels aan het lopen onder toezien van zijn oudere (maar niet langere) kameraadje Yusuf. Het is leuk om te zien hoe ze rondbanjeren op het terrein en hun nieuwe speelterrein ontdekken.

Avigail, die gered is van mensenhandelaren, kwam bij ons aan met twee gebroken benen. Helaas waren de doktoren net aan het staken op het moment dat zij hun medische aandacht hard nodig had. Gelukkig heeft ze inmiddels veel vooruitgang geboekt en stuitert ze rond als een vrolijke en enthousiaste peuter 😊.



Avigail



Blessings



Hamza

Blessing is een hele lieve baby en al goed gegroeid in de tijd dat ze bij ons is.

Afgelopen maand is er een baby van een maand oud achtergelaten in een stormwaterafvoer. Hij heet **Moses** en is gelukkig in goede gezondheid gevonden. Nu zullen we proberen hem zo goed mogelijk te helpen bij zijn ontwikkeling!

Terwijl de ene jongvolwassene het kindertehuis verlaat op weg naar een onafhankelijk bestaan, begint het andere kind net aan een nieuw leven in het kindertehuis.

Bedankt voor al uw ondersteuning!

Yvonne Matiba namens het Diani Children's Village Support team